



נתינה - לתת, לקבל, ומה שביניהם...

נתינה הינה מערכי היסוד בחברה
המכירה בתרומתן של הסולידאריות והערבות ההדדית



פתגמי נתינה

"כי יהיה בך אביון ..לא תאמץ את לבבך ..כי פתח
תפתח את ירך לו." ...דברים ט"ו, ז'-י"א

"לא תראה את חמור אחיך או שורו נפלים בדרך
והתעלמת מהם הקם תקים עמו". דברים כב', ד'

"פרוס לרעב לחמך" ישעיהו נ"ח.

"יהי ביתך פתוח לרווחה ויהיו עניים בני ביתך". מסכת
אבות פרק א' משנה ה'.

"... הוא (שמעון הצדיק) היה אומר: על שלשה
דברים העולם עומד על התורה ועל העבודה ועל
גמילות חסדים". מסכת אבות פרק א משנה ב.

"דוד - ילין" - ערכה : מאירה ענבל



נתינה - לתת, לקבל, ומה שביניהם...

**נתינה הינה מערכי היסוד בחברה
המכירה בתרומתן של הסולידאריות והערבות ההדדית**



"צדקה וגמילות חסדים שקולים כנגד כל התורה כלה, אלא שהצדקה נוהגת בחיים - וגמילות חסדים בין בחיים בין במתים. צדקה נוהגת בעשירים - וגמילות חסדים נוהג בין בעניים בין בעשירים. צדקה נוהגת בממונו - וגמילות חסדים בין בגופו בין בממונו". ילקוט שמעוני תהילים רמז תתנט.

"שלושה אוהבים יש לו לאדם בניו ממונו ומעשיו הטובים..". (פרקי דרבי אליעזר)

"אין אדם בעולם שאין בו ניצוץ כוח הנתינה... שאלמלא כן היה העולם חרב... על כן גזר הקב"ה כי ניצוץ זה לא ייפרד מבני אדם לעולמים". הרב דסלר, מכתב מאליהו.

"אדם טוב: אינו זה אשר נותן מן העודפים שלו, מן השפע שלו, אלא זה אשר מחלק את המעט שיש לו". אסתר קל.

"מעשים טובים מנצחים ופותחים את הלבבות"
(אחד העם).

מה ניתן ללמוד מהפתגמים שלפניכם?

"דוד - ילין" - ערכה : מאירה ענבל



נתינה - לתת, לקבל, ומה שביניהם...

**נתינה הינה מערכי היסוד בחברה
המכירה בתרומתן של הסולידאריות והערבות ההדדית**

" כל העושה מצווה בלבב שלם

ואינו מבקש שכר,

נותן כוח באותה המצווה להביא אחרים

לעשות מצוות ומעשים טובים "

ש"י עגנון

"צו החיים תן וקח ,

כך נברא העולם ,

שכל אדם יהיה משפיע ומקבל ,

ומי שאין בו שניהם כאחת ,

הרי הוא אין סרק" .

"המדליק נר מנר,

זה דולק וזה אינו חסר"

(במדבר רבה, פרשה י"ג).

"דוד – ילין" - ערכה : מאירה ענבל



נתינה - לתת, לקבל, ומה שביניהם...

**נתינה הינה מערכי היסוד בחברה
המכירה בתרומתן של הסולידאריות והערבות ההדדית**



אמרות

- הנתינה מעשירה את הנותן ואת המקבל (עממי).
- המאושרים ביותר והאומללים ביותר – חיי הזולת אינם קיימים לגביהם (גילה גורי).
- רק חיים שהם למען הזולת הם חיים ראויים (אלברט איינשטיין).
- לתת, כמו הפרחים, מפיצים ריח טוב לכולם סתם, משום שהם פרחים (אסתר קל).
- נפלא הדבר שאדם פשוט קורא למישהו, ומישהו פשוט עונה לו (יצחק אורפז).
- אלה שאין להם שום דבר – תמיד משתוקקים לחלוק זאת עם אחרים (עממי).
- הגשר אל עצמנו – ראשיתו בזולת (גילה גורי).
- אדם לאדם זאב (פלאוטוס).
- כל אדם הינו רק כאות אחת, בהתחברו לשני תיוולד מהם מילה (משלי בנימין).
- העבר רצונך מפני רצון חברך (דרך ארץ זוטא).
- דרך בני אדם שציפורנם קרובה ללבם מגופם של חבריהם (עגנון).



"דוד – ילין" - ערכה : מאירה ענבל